

Fläskö /Dyngö (3 min)

Vi kommer nu in i sundet mellan två öar som varit bebodda under flera århundraden. På höger sida ligger Fläskö och på vänster sida om båten finner vi Dyngö.

Vi börjar berätta lite om Fläskö.

Namnet kan komma av norska "fläs" som betyder rull- eller klappersten, ön borde då egentligen heta Flässö.

Ön har varit bebodd sedan 1600-talet, men det finns lämningar som är ännu äldre. Här har funnits trankokeri och brännvinsbränneri under 1700-talet, ön har bebotts av fiskare, sjömän, tullare och lotsar samt en skeppare vid namn Oskar Leontin Larsson, född 1839. Han ägde det största segelfartyg som hört hemma i Fjällbacka, den tremastade barken Carl-Fredrik (namngiven efter sönerna Carl och Fredrik). Barken lastade 2000 ton. Sonen Carl tog sig namnet Leon efter det att fadern och brodern Fredrik båda avlidit av tyfus i Frankrike. Släkten Leon äger fortfarande det stora gula huset på Fläskö.

På Fläskö bodde också Teodor Svedberg, en svensk kemist, professor i fysikalisk kemi vid Uppsala Universitet. Svedberg fick Nobelpriset i kemi 1926.

Tittar vi på Dyngö ser vi direkt att ön är väldigt hög. Norskans dyngja (eller svenskans dynga) betyder hög kulle och Dyngö är tillsammans med Norra Dyngö två av de högsta öarna i skärgården. Redan 1665 beboddes ön av fiskare och lotsar och i början av 1700-talet fick lotsen bli kronolots. På öns topp finns lotsutkiken fortfarande kvar och från denna har man en magnifik utsikt över hela skärgården.

Det fanns både affär och skola på Dyngö men då lots- och tullposteringarna lades ned under 1930- och 40-talet försvann även denna service. De 30 husen är idag nästan uteslutande sommarhus, stor skillnad mot den tid när 100-150 personer bodde här året-runt.

En av öns sommar-innevånare var Per Nyström, landshövding i Göteborgs- och Bohus län 1950-1971.

Alldeles invid inloppet till hamnen på Dyngö ligger skäret Mickel, namnet kan komma från den norske köpmannen Michel Fontin som på 1500-talet hade magasin för sillsaltning på holmen.