

## R7 Slottet Hamburgsund

Nu befinner vi oss på gamla vikingaleder och vi ska ta ett kliv 1000 år tillbaka.

Vi vet att det var nordiska vikingar som upptäckte Island, Grönland och Nordamerika. Vikingakungen Harald Hårfagre enade Norge till ett rike och utnämnde sin son Guttorm till underkung i Bohuslän. Detta skedde år 900 ca. Under några hundra år stred norska och danska vikingakungar och vi befinner oss ju mitt emellan de land som striden gällde. Sverige som stat kan vi säga bildades år 1060 i och med att Uppsalaätten besteg kungatronen. Göta Älvs mynning var viktig och under en tid var Kungälv, eller Kongahälla också huvudstad i Norge.

På ett trekungamötet i Kongahälla ca år 1100 fastställdes gränsen mellan Norge och Sverige. Bohuslän förblev norskt/danskt ända till 1658.

Platsen här i sundet mellan Hamburgsund och Hamburgö var viktigast omkring 1450-1530. Då låg här en borg, eller slott, på det höga berg vi ser framför oss, Hornborgs slott. Efter freden i Roskilde 1658 förlorade borgen sin betydelse. Det som en gång var Hornborgs slott är idag endast låga gräsklädda jordvallar och några lämningar av byggnader är inte längre synliga.

Ruinen grävdes ut i början av 1900-talet. Bland fynden fanns bakstycket av en kanon, kanonkolor, gevärskolor, lansspetsar, pil och armborstspetsar samt en stridshammare. Även arbetsredskap, mynt och jordbruksredskap hittades.

Hornborg är strategiskt placerad på den högsta punkten inom pilskottshåll från farleden här nedanför, som man därför hade full kontroll över.

Vid borgen hölls också Hornborating innan tingsplatsen flyttades till Wrem, någon kilometer in i land. Tingstraditionen lever kvar och varje sommar arrangeras, ett vikingaspel med tillhörande marknad, första helgen i augusti. Hantverkare, handelsmän här Hornbore Ting, musikanter och berättare träffas från när och fjärran.

Bakom klippan finns numera också en nybyggd vikingaby, Hornbore by. Det är en spännande och rolig besöksanläggning som passar fint för en familjeutflykt.