

HUS MED HISTORIA

F.d. KÄRALIDS PENSIONAT

Gammal fastighetsbeteckning: Lersten Uppegård 2:13

Gammalt husnummer: 257

Dagens fastighetsbeteckning: Fjällbacka 176:13

31



Detta hus byggdes omkring 1860 som ett timrat envåningshus. (Se bild.) Strax efter första världskriget köptes huset av sjökaptenen Charles Paulson (1869-1923) och hans fru Karin (1874-1962). Charles var född i grannhuset och Karin på Falckegården, som låg nära kyrkan. - Vid köpet hade huset tre rum, kök och öppen veranda mot gatan. Alla rum hade stampade jordgolv. Charles och Karin valde att bygga på en andra våning och ritningarna gjordes år 1920 av Göteborgsarkitekten Sven Wedenmark (1896-1954). Efter ombyggnaden fick huset fem sovrum på andra våningen, två mindre rum på vindsvåningen och en tillbyggd glasveranda med ovanliggande balkong på husets vänstra gavel (från gatan räknat). Den befintliga öppna gatuverandan glasades in och hela huset fick vitmålad brädklädsel.

Charles och Karin planerade, att först använda huset som sommarbostad och att senare bosätta sig här som pensionärer. 1923 drabbades dock Charles av en matförgiftning under en av sina många resor till Fjärran Östern och han dog i Singapore. Karin stod då ensam med fem barn. Hon fick en förfrågan från den nystartade Badortsföreningen, om hon kunde ordna med en matservering till en del av den då växande turistströmmen, så hon beslutade sig för att tillsammans med sina barn starta ett sommarpensionat med namnet Pensionat Käralid. 1925 startade man verksamheten. Under högsäsong kunde pensionatet ha upp till nio boende gäster och som mest hade man upp till 48 matgäster - uppdelade i tre matlag.

Bakom pensionatet låg tidigare en liten gammal stuga, vilken revs 1926 och ett nytt hus byggdes på samma plats. Där blev det nu kök, tvättstuga och mangelrum på bottenvåningen och två mindre rum på andra våningen. Ritningarna gjordes av sonen Svante Paulson, som då var bara 20 år. (Svante utbildade sig senare till arkitekt och han har ritat många hus i Fjällbacka.) - Det nybyggda huset fungerade som ett slags servicehus till pensionatet. Fönstren gjordes stora och med hängning i överkant, så att man lätt kunde lyfta ut mat och in disk genom dem. All matlagning skedde därefter i det nya huset och i det stora husets kök blev det istället serveringsrum.

På baksidan av det mindre huset fanns - med ingång utifrån - också ett torrdass. Man hade också en mycket stor jordkällare med stadiga granitväggar och murat tegelvalv. Den var till hälften inbyggd i slänten bakom "Lillstugan". Källarens murade valv rasade in på 1960-talet och därefter fylldes jordkällaren igen.

QR-kod

QR-code for information in other languages



1941 var sista sommaren med betalande gäster i huset. Enligt gästboken hade man inte bara gäster från Sverige, utan det var också resande från andra platser i Europa, som genom åren gästade pensionatet. Många var återkommande gäster och de flesta stannade flera veckor i taget - ibland hela sommaren. Den mest berömda gästen var författaren Pär Lagerkvist, som var här sommaren 1925. 1962 dog Karin och huset togs över av dottern Rut (1904-1989) och hennes man Georg Nystrand (1896-1977). Först då drogs vatten in i det stora huset! På 1970-talet moderniserade man också "Lillstugan". Ruts dotter med familj tog över i slutet av 1970-talet och man har därefter renoverat de båda husen med varsam hand.